

LUKAS 10,27 - HUSKEVERS

LUKAS 10,27:

"Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte... og din næste som dig selv."

Se planche i plastiklomme efter dette program.

Indledning: Hvad er den vigtigste regel i hele verden? *Lad børnene svare.* Der findes mange gode regler, men i Bibelen står der noget, som mange synes, er den vigtigste regel overhovedet. Det står i Lukas 10,27. *Læs huskeverset højt fra din Bibel og vis herefter plancherne med huskeverset.* At elske sin næste betyder at elske andre. Denne regel går ud på, at vi skal elske Gud, elske andre og elske os selv. Når vi gør det, bliver det godt at leve her på jorden.

Repetition: Læs verset to gange sammen med børnene.



Forklaring af huskeverset: Hvordan kan man elske Gud, når man ikke kan se ham? Det kan man gøre på mange måder. Når man synger til Gud eller beder til Gud, så viser man ham, at man elsker ham. At elske Gud af hele sit hjerte betyder, at man vil elske Gud lige meget, hvad der sker. Kan I tænke på nogle måder, man kan elske andre mennesker på? *Giv tid til, at børnene svarer, og tal med dem om det.* Ja, man kan elske andre på mange måder. Det kan være sværere at elske dem, som ikke er vores venner, men Gud kan hjælpe os med at være venlige over for alle.

Repetition: Lav fagter til huskeverset, mens I gentager det to gange:

Du skal elske	<i>Læg begge hænder på hjertet</i>
Herren din Gud	<i>Peg mod himlen</i>
af hele dit hjerte	<i>Lav et hjerte med dine fingre og send det op mod himlen</i>
og din næste	<i>Peg på de andre i lokalet</i>
som dig selv	<i>Peg på dig selv</i>
Lukas 10,27	<i>Form en bog med dine hænder</i>



Hverdageksempel: *Brug helst et eksempel fra dit eget liv og fortæl, hvordan du har elsket andre, eller andre har elsket dig.* Der var to unge piger, som skulle flytte et bord helt op på tredje sal, men bordet var alt for tungt til, at de kunne bære det. Mens de stod og tænkte på, hvad de skulle gøre, kom to andre ind i den trappeopgang, de stod i. Og tænk, de ville gerne hjælpe. De bar bordet hele vejen op på tredje sal for dem. På den måde hjalp de pigerne. Når vi hjælper hinanden - også dem, vi ikke kender - så elsker vi vores næste sådan, som der står i huskeverset. Nogle gange er det lidt besværligt at elske andre, men det skal vi ikke tænke på. Det er godt at hjælpe andre og på den måde elske dem.

Repetition: Gentag verset to gange mere, mens I laver fagterne





Praktisk anvendelse i børnenes hverdag: Det kan være meget enkelt at elske andre. Hvis du ser nogle, som har brug for hjælp, kan du hjælpe dem, og hvis du ser nogle, som ikke har nogle at lege med, kan du spørge, om de vil være med i din leg. På den måde elsker du andre. Nogle gange kan det være svært at elske andre. Måske har du mest lyst til bare at løbe forbi nogle, der har brug for hjælp, fordi du vil være den første til at komme hen til computerne i SFO'en. Eller måske er der en fra din klasse, som har glemt sit viskelæder, men du har ikke lyst til, at hun skal låne dit viskelæder, fordi du synes, hun er lidt mærkelig.

Bed Gud hjælpe dig med at elske andre, også når det er lidt besværligt. Nogle gange skal du selvfølgelig også sige stop eller nej, hvis nogen behandler dig dårligt. Men hvis du siger det på en god måde, kan du stadig vise Guds kærlighed, også selvom du skal sige stop eller nej.

Repetition: Gentag verset tre gange mere, mens I laver fagterne. Tag plancherne væk og se, om I kan huske verset udenad.



FORSLAG

Hvis du føler, at undervisningen i huskeverset er for kort til din børnegruppe, kan du evt. supplere med et par vidnesbyrd, som passer til verset. Benyt gerne anledningen til at få andre ledere eller nogle af de større børn til at deltage, hvis de har lyst.