

JOHANNES 3,16 - HUSKEVERS

JOHANNES 3,16 (FRA BIBELEN PÅ HVERDAGSDANSK)

"Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv."

Se planche i plastiklomme efter dette program.



Indledning: "Æv, hvorfor skal jeg allerede hjem, vi har det lige så godt? Jeg ville ønske, jeg kunne blive her for evigt." Måske har du prøvet at være på besøg hos en ven eller en veninde, og mens I legede allerbedst, skulle du hjem. Du ville ønske, at legen aldrig behøvede at stoppe, så du kunne lege for evigt. I dag skal vi lære et huskevers, der fortæller, hvordan man kan få evigt liv. Et evigt liv, der er så godt, at man slet ikke kan forestille sig det.

Huskeverset står i Johannes, kapitel 3 vers 16. Læs verset højt fra din Bibel og vis derefter det illustrerede vers.



Repetition: Læs verset to gange sammen med børnene.

Forklaring af huskevers: At Gud elsker verden betyder, at han elsker alle mennesker i hele verden. Han elsker danskere, tyskere, somalier og arabere. Gud elsker alle mennesker, og derfor ønsker han at give os evigt liv sammen med ham i Himlen. At leve evigt i Himlen er så godt, at man slet ikke kan forestille sig det. Her skal vi altid feste og have det godt sammen med Gud, englene og hinanden.

Er der nogen, som ved, hvem "Guds eneste Søn" er? Lad børnene svare. Guds eneste søn er Jesus, og det er Jesus, der har gjort sådan, at vi kan få evigt liv i Himlen. Alle mennesker har gjort forkerte ting, og disse forkerte ting kan ikke være i Himlen, hvor alting er perfekt. Kan I komme i tanke om, hvad de forkerte ting kunne være? Lad børnene svare. Vi kan ikke selv holde op med at gøre forkerte ting, og derfor måtte Jesus blive født som en baby her på jorden for at hjælpe os. Mens Jesus levede på jorden, gjorde han kun gode ting. Han hjalp mennesker og var god mod alle. Da Jesus blev voksen, blev han slået ihjel på et kors, og her vandt han over alle forkerte ting i hele verden. Tre dage efter blev han levende igen, og på den måde vandt han også over døden. Jesus elsker os, og derfor vil han gerne hjælpe os og fjerne de forkerte ting, vi har gjort.

Repetition: Gentag verset to-tre gange, men sig et af børnenes navne i stedet for "verden". Så i stedet for at sige: "Gud elskede nemlig verden" siger vi: "Gud elskede nemlig Jonathan". Vælg et par af børnene. Sig eventuelt verset en ekstra gang, hvor alle siger deres eget navn på samme tid.

Fortsættes på næste side.

Hverdageksempel: Brug helst et eksempel fra dit eget liv hvor du mærkede, at Gud elskede dig eller en anden person. Der var en dreng, som ikke kunne lide at være i børnehaven, og tit var han rigtig ked af det. Både moren, faren og de voksne fra børnehaven var bekymrede for, om drengen ville få det godt i skolen eller om han ville være ked af det og heller ikke kunne lide at være i skole. En dag bad moren til Gud, og så var det som om, at Gud gav hende en ny tanke inde i hovedet: "Gud elsker min dreng!" Hun kom til at tænke på, at det ikke kun var hende og faren, der elskede drengen. Gud elskede også drengen og ønskede, at han skulle have det godt. Hun blev helt glad over at tænke på, at Gud elskede hendes dreng og ville hjælpe ham. Dette huskevers fortæller også os, at Gud elsker dig og alle andre så meget, at han gav sin eneste søn Jesus til os.

Repetition: Gentag verset to-tre gange mere på samme måde som sidst ved at sige et af børnenes navne i stedet for "verden".

Praktisk anvendelse i børnenes hverdag: Hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil have evigt liv med Gud i Himlen? Jo, det står her. "Enhver" betyder alle og "ham" er Jesus. Der står her, at alle dem, der tror på Jesus, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Hvis du gerne vil begynde at tro på Jesus, kan du sige det til ham i en bøn. Du kan f.eks. sige: "Tak Jesus, fordi du vandt over alle de forkerte ting, da du døde. Undskyld for de ting, jeg har gjort forkert. Jeg vil gerne tro på dig fra i dag af og resten af mit liv." Hvis du tror på Jesus, vil han altid være hos dig, mens du lever her på jorden, og du kan glæde dig til at skulle leve evigt i Himlen, hvor alting er godt. Jesus har vundet over døden, så vi kan leve evigt. Her i børneklubben/børnekirken kan du lære mere om Jesus, hvad enten du allerede tror på Jesus, lige er begyndt at tro på Jesus eller ikke endnu ved, om du vil tro på Jesus.

Repetition:

- Alle rører jorden med ét ben og to hænder, mens de gentager verset.
- Alle rører jorden med ét ben og én hånd, mens de gentager verset.
- Alle rører jorden med nul ben, to hænder og to knæ, mens de gentager verset.
- Alle må kun røre jorden med numsen, mens de gentager verset.
- Tag skiltet væk og se, om I kan sige verset udenad.

Verset kan også repeteres som en sang. Der findes forskellige melodier, f.eks. i sangbogen "Syng med" fra Lohses forlag.



FORSLAG

Hvis du føler, at undervisningen i huskeverset er for kort til din børnegruppe, kan du evt. supplere med et par vidnesbyrd, som passer til verset. Benyt gerne anledningen til at få andre ledere eller nogle af de større børn til at deltage, hvis de har lyst.

Hvis du bruger kick-off-programmet som en anledning til at invitere nye børn med, kan det evt. være en idé at bytte rundt på huskevers og en af bibelhistorierne fra Program 2-6, da det ofte er nemmere for nye børn at forholde sig til en historie i forhold til et huskevers.