

# SALMERNES BOG 119,105 - HUSKEVERS

## SALMERNES BOG 119,105:

*"Dit ord er en lygte for min fod, et lys på vejen foran mig." (Hverdagsdansk)*

*Se planche i plastiklomme efter dette program.*

**Indledning:** Hvis man har et par store plastikører, kan man bruge dem til at demonstrere, hvordan man kan få et sekstal ved at følge øret rundt langs kanten. Man kan også bruge sit eget øre. Prøv at sætte jeres pegefingre på kanten af jeres ører oppe i toppen og lad dem følge kanten af øret rundt, så pegefingrene slutter i midten øret. Lad børnene prøve. Hvilket tal giver det? Lad børnene svare. Det skulle gerne give to sekstaller, og det er 66, når man skriver dem ved siden af hinanden. I Bibelen er der 66 forskellige bøger. Sæt arket "Bibelen" op på væggen med elefanttyggegummi. Bibelen er delt i to dele. Det Gamle Testamente er første del. Det blev skrevet, inden Jesus blev født, og består af 39 forskellige bøger. Sæt arket "Det Gamle Testamente" op på væggen med elefanttyggegummi. Den anden del er Det Nye Testamente, som handler om Jesus og tiden efter, at Jesus tog tilbage til Himlen. Sæt arket med "Det Nye Testamente" op på væggen med elefanttyggegummi. Der er 27 bøger i Det Nye Testamente. Stå med en bibel i hånden og vis hvor meget, der er Det Gamle Testamente, og hvor meget, der er Det Nye Testamente. I Bibelen står der mange ting, som Gud gerne vil fortælle os, og derfor kalder man Bibelen for Guds ord. Hør, hvad der står i Salmernes Bog 119,105.

Læs Salmernes Bog 119,105 højt fra din bibel og vis herefter plancherne med huskeverset.

**Repetition:** Gentag verset to gange sammen med børnene.

**Forklaring af huskeverset:** Hvad er det for nogle ord, der kan være ligesom en lygte? Lad børnene svare. Det er Guds ord - altså Bibelen. Hvis man skal gå et sted, hvor der er helt mørkt, kan man bruge en lommelygte til at finde vej. Bibelen kan hjælpe os på


en anden måde. Den kan hjælpe os med at lære Gud at kende og finde ud af hvilke gode planer, han har for os. Gud elsker os, og i Bibelen fortæller han os mange vigtige ting. Den kan hjælpe os, både når vi er børn og voksne. Man kan sige, at en lommelygte kan hjælpe os med at finde vej i mørket, og Bibelen kan hjælpe os med at finde vej i livet.

**Repetition:** Hold for det ene øje og gentag verset. Hold for det andet øje og gentag verset. Knib øjnene sammen, så I kun kan se en lille smule og gentag verset.

**Hverdageksempel:** Brug helst et eksempel fra dit eget liv, hvor Bibelen har hjulpet dig. Mens der var meget corona, var der en dame, som synes det var svært, at alle i familien skulle være hjemme og arbejde og gå i skole. Hun tænkte på, at det var irriterende, at man ikke kunne se sine venner, og at alle mulige ting var aflyst. På et tidspunkt kom hun til at tænke på, at Gud i Bibelen siger, at vi skal huske at sige tak for de gode ting, vi har. Damen prøvede derfor hver dag at skrive en ting ned, som hun kunne sige tak for. Det hjalp hende til at være i bedre humør, mens der var Corona. På den måde var Bibelen ligesom en lygte, der hjalp hende med at finde vej i coronatiden.



**Repetition:** Gør det så mørkt som muligt i lokalet. Vælg et barn, som kommer foran og lyser på et af ordene i huskeverset med en lommelygte. Gentag verset, hvor alle andre ord hviskes på nær det ord, der lyses på. Dette ord siges ekstra højt. Vælg et barn mere, som får lommelygten og vælger et andet ord at lyse på. Nu skal både det ord, som bliver lyst på nu, og det ord, som blev lyst på før, siges højt. Alle de andre ord hviskes stadigvæk. Lad et tredje barn komme op og lyse på et nyt ord. Nu er der tre ord, som skal siges højt og resten skal hviskes.

 **Praktisk anvendelse i børnenes hverdag:** Er der nogle af jer, der har prøvet at stå med en lommelygte og ikke kunne finde ud af at tænde den? Det hjælper ikke meget at have en lygte, hvis man ikke kan tænde den. På samme måde hjælper det ikke at have en bibel, hvis man ikke ved, hvordan man skal finde rundt i den. Før fortalte jeg, at der er 66 forskellige bøger i Bibelen, men hver bog er også inddelt i kapitler. *Vis en åben bibel, hvor bør-*

*nene kan se hvilke tal, der er kapitler.* Og Bibelen er delt i endnu mindre stykker. For hvert kapitel er delt i helt små stykker, som kaldes vers. *Vis inddelingen i vers i en bibel.* I vores huskevers i dag siger vi til sidst "Salmernes Bog 119,105". Det betyder, at det står i en bog i Bibelen, der hedder Salmernes Bog, kapitel 119 vers 105. Prøv at bladre lidt i en bibel. Kan du finde indholdsfortegnelsen, hvor der står, hvor de forskellige bøger er. Kan du finde det huskevers vi har lært i dag? Kan du finde andre huskevers?

Hvis man kan læse, er det godt at lære at finde rundt i Bibelen. Så kan Bibelen bedre hjælpe dig med at finde vej i livet. Hvis man ikke kan læse, så kan andre hjælpe dig med at lære nogle huskevers udenad, og på den måde kan Bibelen også hjælpe dig med at finde vej i livet.

**Repetition:** Tag en af plancherne væk og gentag verset, mens I kun kan se noget af verset. Tag alle plancher væk og se om I kan verset udenad.



## FORSLAG

Hvis du føler, at undervisningen i huskeverset er for kort til din børnegruppe, kan du evt. supplere med et par vidnesbyrd, som passer til verset. Benyt gerne anledningen til at få andre ledere eller nogle af de større børn til at deltage, hvis de har lyst.